



Hjärsåslilla missionshus är nu sålt!

När Nordöstra Skånes Missionsförening (NSM) hade bildats 1858, samlades man till en början till predikan och sång i hemmen, ofta i stora bondgårdar med gott om plats. Genom att antalet människor som samlades ökade efter hand uppstod snart behovet av att äga en egen möteslokal.

På platsen där det nuvarande missionshuset i Hjärsåslilla ligger fanns vid denna tid en brunnsal i anslutning till en hälsokälla. Den 28 januari 1860 beslutade föreningen att köpa detta hus, som sedan byggdes om till missionshus. Redan den 7 juli samma år kunde invigningen ske. Huset blev därmed det första missionshuset inom ELM Syds verksamhetsområde.

Det visade sig snart att lokalen inte var tillräckligt stor för att rymma de allt större skaror av åhörare som samlades till mötena. År 1863 gjordes därför en vinkelbyggnad till huset, som togs i bruk vid årsmötet 1864.

Huset fyllde väl sin funktion och utnyttjades flitigt under många år. 1906 var huset i stort behov av underhåll, men man beslöt i stället att riva det och bygga ett helt nytt missionshus för att därmed få mer rymliga och ändamålsenliga lokaler. Det nya huset invigdes vid föreningens 50-årsjubileum den 1 och 2 augusti 1908.

Under 1950-talet var det tid för en omfattande renovering. Invigningen skedde den 9 december 1956. Då invigdes också den tavla som finns bakom talarstolen och som föreställer Jesu uppståndelse. Tavlan hade målats av konstnär Gert Kaffa.

Åren 1977-1979 gjordes en ny ombyggnad. Hela källarplanet grävdes ut, och därmed fick man ändamålsenliga lokaler för barn- och ungdomsarbetet men även lokaler för kök och servering. Återinvigningen skedde den 2 april 1979.

Under senare år har verksamheten minskat efter hand, och 2016 upprättades ett hyresavtal med Sankt Gabriels Eritreanska Ortodoxa Tewahhdo Kyrka i Knislinge, som sen dess använt lokalerna för sin verksamhet. Den 1 mars 2021 köpte den eritreanska kyrkan fastigheten, Östra Göinge Surbrunnen 7, av ELM Syd.

I 160 år har missionshusen som stått på denna plats varit till välsignelse för många människor. Guds ord har förkunnats i tal och sång. Här har hållits stora möten med många hundra personer närvarande. Här har de lokala föreningarna bedrivit sin verksamhet. Här har hållits dagar kring Guds ord, ungdomssamlingar, bibelskola m.m.

Till slut kan noteras, att missionshuset även i fortsättningen kommer att vara ett hus i Guds tjänst, där det förekommer läsning och förkunnelse av Guds ord.

För den som vill veta mer om detta anrika hus hänvisar jag till boken "Hus i Guds tjänst", BV-Förlag.

Börje Karlsson



Kristi uppståndelse, väggmålning (3,5 x 2,5 m) i Hjärsåsllilla missionshus, Knislinge, utförd av konstnären Gert Kaffa 1955 och märkt *Soli Deo Gloria*